

Sint-Vincentius Heusden-Zolder



Nieuwsbrief 20
december 2025

vzw Sint-Vincentius Heusden-Zolder
Sint-Lutgardisstraat 87
3550 Heusden-Zolder

Laat goed nieuws niet ondersneeuwen

De wereld brandt
Mensen lijden
Pijn, honger, verlies
Het is moeilijk om dat niet te zien

Maar, kijk eens verder
Kijk eens goed

Zie je die mensen
Samen stappen voor vrede
De rangen sluiten tegen oorlog en haat

Zie je die mensen die helpen en delen
Genezen en zorgen
De anderen omarmen
Zonder oordeel of angst

Ze zijn met zovelen
Zie je hen?

Negatief scoort
Haat brult
Verdeeldheid verkilt

Maar er is goed nieuws onder de zon
Voor wie het wil zien, voor wie het wil horen, voor wie het wil zijn
Warm je eraan, verspreid de gloed
Laat goed nieuws niet ondersneeuwen

(Bond Zonder Naam)



WOORDJE VOORAF

Wat doe je wanneer Stefan Was, voorzitter van Vincentius Heusden-Zolder, je vraagt om ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan in zijn plaats het voorwoord van de jubileumnieuwsbrief te schrijven? Zeggen dat het helaas te druk is, dat zoveel werk nog ligt te wachten? Niet wanneer je stilstaat bij hoe jullie als vrijwilligers dag in, dag uit het beste van jezelf geven voor de meest kwetsbaren in onze omgeving. Dan zeg je gewoon: ‘dat is het minste dat ik kan doen!’

Ik had nog maar net het voorzitterschap van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting overgenomen van kinderpsychiater Peter Adriaenssens, of de covidpandemie brak uit. Wat mij mijn leven lang zal bijblijven, is hoe op dat moment vele professionele hulpverleners zich verschansten achter een gesloten deur en een computerscherm, terwijl de vrijwilligers – vaak met al wat jaren op de teller – de gezinnen die ze ondersteunden niet wilden loslaten en van deur tot deur bleven gaan. De manier waarop zij toen, ondanks alle risico’s, het welzijn van de meest kwetsbaren boven hun eigen gezondheid plaatsten, was een stille, maar onvergetelijke illustratie van de hardnekkigheid waarmee vrijwilligers in armoedebestrijding in onze samenleving het verschil maken.

Wanneer ik spreek over armoede, en kinderarmoede in het bijzonder, moet ik telkens beginnen met dezelfde ongemakkelijke waarheid: alleen de overheid, de samenleving als geheel, kan armoede structureel oplossen. Dat zou in een welvarend land als het onze een vanzelfsprekende plicht moeten zijn. Maar tot het zover is, zijn het de organisaties zoals Vincentius en vrijwilligers zoals jullie die het verschil maken. Jullie herinneren ons eraan dat mededogen en empathie niet zomaar woorden zijn, maar precies datgene wat ons tot mens onder mensen maakt.

Proficiat met dertig jaar onverdroten inzet, en dank voor jullie onwankelbare engagement.

Noël Slangen

Voorzitter Kinderarmoedefonds van de Koning
Boudewijnstichting
Columnist Het Belang van Limburg en De Morgen
Algemeen directeur POM Limburg



WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Niet gemakkelijk telkens opnieuw iets zinnigs te schrijven wat door vele sympathisanten gelezen wordt. Veel respect heb ik gekregen voor al die columnschrijvers die tegen de deadline hun artikel klaar moeten hebben. Daarom een oprechte dankjewel aan Noël Slangen voor zijn mooie geschreven woorden om onze nieuwsbrief te openen.

Dat een jaar snel voorbij gaat is geen nieuws. Telkens is het 'bang' afwachten wat het nieuwe jaar ons nu weer gaat brengen: werklozen, langdurig zieken ... moeten van onze beleidsvoerders uit hun schulp komen. Gaat dat lukken? Wat kan het Sociaal Huis nog voor hen betekenen? En wat zal onze plaats als Vincentius zijn in heel dit verhaal? Gelukkig is er een wijs spreekwoord: 'Tijd brengt raad'!

Goed dat er in onze gemeente nog veel natuur en trage wegen zijn, waar we onze gejaagdheid in kwijt kunnen raken. De bladeren zijn gevallen en de winter staat weer voor de deur. Het voorjaar was te nat, de zomer te droog ... maar de natuur heeft geen keuze en moet volgen. Ingenieur toch hoe de seizoenen mekaar opvolgen en hoe het raderwerk van de natuur bijna perfect loopt zoals een klok, maar zonder ze te moeten opwinden.

Niet alle paddenstoelen hebben hun tijd genomen om hun sporen los te laten. Deze tweeling van eekhoortjesbrood vond ik nu nog op het kerkhof in Heusden. Ze zochten bij de eerste nachtvorst steun bij mekaar, om wat warmte te behouden. Iets



verder stond een grote eik, al jaren trotse bewaker van de rust op het kerkhof. En hij werkt volmaakt samen met het myceliumnetwerk in zijn omgeving: hij krijgt de nodige voedingsstoffen van de paddenstoelen, zij krijgen van hem het nodige om zich verder te kunnen ontwikkelen in harmonie met elkaar.



Je zult je afvragen wat dit natuurverschijnsel met Vincentius te maken heeft? Ze hebben geen directe relatie, maar voor mij benadrukken beide voorstellingen het belang van onderlinge verbondenheid en ondersteuning binnen een gemeenschap.

Waarom blijkt zo een vredevolle samenleving toch zo moeilijk bij mensen?

In deze kersttijd zou het misschien mooi zijn om te eindigen met een vereenvoudigd gebed van de vrede van Franciscus van Assisi:

Heer, maak mij een vriend van de vrede
Waar ruzie is, laat mij het goed maken
Waar gegild wordt, laat mij rust geven
Waar bangheid is, laat mij hoop brengen
Waar niemand wil delen, laat mij maar delen
Waar het donker is, laat me licht maken
Waar tranen zijn, laat mij lachen brengen
Waar mensen een hekel hebben aan elkaar,
laat mij ze de liefde voordoen.



Want het is beter te geven dan te pakken,
Beter te delen met elkaar dan verdeeld te zijn,
Beter te prijzen dan geprezen te worden.

Misschien is dit 'Vincentiaan' zijn?

Met vreedevolle groeten,

Stefan



WAT VOORBIJ IS

Traktatie medewerkers

Wat een mooie jaarlijkse traditie is het om alle Vincentianen ergens uit te nodigen voor een gezellige babbel met een versnapering. Op vrijdag 29 augustus waren we welkom op 't Vroenhof in Eversel. We startten het ontmoetingsmoment voor de liefhebbers met een kleine wandeling in de omgeving. De anderen sloten later aan.

De mensen van de boerderij hebben er alles aan gedaan om ons goed te verzorgen: belegde broodjes of een echte hotdog, aangepaste dranken en een artisaan bereide ijscrème stonden op de menu. En goed weer, totdat we naar huis gingen ...

Lekker babbelen met anderen, waarvan we misschien niet wisten dat ze ook vrijwilliger waren op Vincentius. We waren zeker geslaagd in onze opzet.

Na Bovy ('23) en Lavendelhoeve ('24) werd ook het gezellig samenzijn in 't Vroenhof weer een voltreffer.

Dank aan allen voor jullie aanwezigheid!!! En voor wie er niet kon zijn: tot een volgende keer!!!



Eetdag

Op een zeer zonnige en warme woensdag 26 juni kwam het werkgroepje voor de eetdag een eerste keer samen op het terras van voorzitter Stefan. Al snel werd beslist dat we dit jaar zouden afwijken van de traditie van de vorige jaren. In plaats van een uitgebreide warme en koude maaltijd zouden we nu gaan voor spaghetti en koude schotel. Ook de locatie veranderde: in plaats van naar Ons Huis zouden we nu naar 't Kuipershof trekken. Ook besloten we om dit jaar geen reclame te ronselen bij de lokale bedrijven.

Eind augustus kwamen we opnieuw bij elkaar en werd alles verder uitgewerkt. Omdat we geen ervaring hadden met een "spaghetti-dag" was er toch wat onzekerheid en stress bij sommigen. Gelukkig konden we gebruikmaken van het draaiboek van een andere vereniging.

Zo raakten de eetkaarten, affiches en werkschema tijdig klaar en kon begin september de verkoop beginnen. Na een aarzelende start liepen de bestellingen toch vlot binnen en werden er 540 maaltijden verkocht.



De week voor de eetdag was druk met bestellingen en regelingen. De spaghettisaus zouden we zelf gaan maken en hiervoor konden we rekenen op de scouts van Eversel die ons potten en pannen bezorgden. Op zaterdag werd met 7 mensen de saus klaargemaakt en het groepje onder leiding van Ria en Betty begon aan de voorbereiding van de koude schotels. Er werd op deze dag hard gewerkt door beide ploegen.

Op zondag 12 oktober waren we al met velen om 8 uur in 't Kuipershof om de zaal klaar te zetten en de koude schotels af te werken. Team Speelgoed was al druk in de weer met de tombolaprijzen.

Om half 12 kwamen de eerste eters binnen en vanaf dan was het een drukke bedoening in de zaal. Er was ook een afhaal voorzien.

De maaltijden werden vlot opgediend en het

was er gezellig. Iedereen ging tevreden huiswaarts. De tombola kende een groot succes.

En zo werd de kas van Vincentius weer goed gespijsd, zodat we onze taak om mensen te helpen weer kunnen verderzetten.

We willen ook de vele vrijwilligers van Vincentius bedanken voor hun inzet en een speciaal woordje van dank is er voor verschillende externe personen die ons die dag geweldig geholpen hebben.

VZW SINT-VINCENTIUS HEUSDEN-ZOLDER NODIGT JE UIT VOOR HUN

EETDAG

ZONDAG 12 OKTOBER 2025

Van 11u30 tot 14u en van 17u tot 20u.
Ook afhaal mogelijk.

't Kuipershof, Guido Gezellelaan 17, Heusden-Zolder.

SPAGHETTI GROOT	15 EURO
SPAGHETTI KLEIN	10 EURO
KOUDE SCHOTEL	15 EURO
OOK VEGETARISCH MOGELIJK	

Inschrijven via medewerkers van Sint-Vincentius of hallo@svhz.be



Bedrijfsbezoek aan Voedselbank Limburg - Depot Margo

Vrijdagmorgen 5 december zijn we met een 40-tal collega's afgezakt naar Hasselt-Rapertingen voor een bezoek aan de Voedselbank Limburg - Depot Margo.

Beide organisaties zijn dit jaar juridisch samengegaan en zullen vanaf januari 2026 vanuit dezelfde locatie opereren. Voorheen had Depot Margo haar lokalen en magazijn in Diepenbeek op de Bewel-site.

Ontvangst om 10 uur in het gloednieuwe onthaallokaal en daarna een presentatie over de werking van de Voedselbanken in België en specifiek in Limburg door Bart Buckinx en een toelichting over Depot Margo door Linda Bleukx.

In 2 groepen was er dan een geleide rondleiding in de magazijnen en koelcellen.

Zeer leerrijk en fijn te horen dat er nog veel vrijwilligers gemotiveerd actief zijn in andere sectoren (Voedselbank 51 vrijwilligers)



Bezoeken aan Vincentius

We mochten weer verschillende organisaties welkom heten in ons centrum. De interesse in onze 'moderne manier van armoedebestrijding' is groot, waarvoor dank natuurlijk.

- Woensdag 2 juli: bezoek van BNI Limburg (met een cheque) in de persoon van Kurt.
- Woensdag 13 augustus kwam NEOS Nationaal op bezoek voor een video-opname.
- Vrijdag 12 september mochten we een afgevaardigde van het ESF+ welkom heten ter controle van onze Europese producten.
- Dinsdag 16 september kwam Wiegwijs Heusden-Zolder (Kind en Gezin).
- Donderdag 2 oktober was Marc Schetz onze gast, voorzitter van Vincentius Houthalen-Helchteren.
- Zaterdag 4 oktober was het volle bak met TALim Beringen (zie verder).
- Maandag 24 november kwam Sint-Vincentius Peer op bezoek.
- Maandag 8 december kwam de Thuiszorgdienst van het Sociaal Huis onze werking van naderbij bekijken.
- Dinsdag 16 december was het secretariaat van het Sint-Franciscuscollege op bezoek.

!! Iedereen is welkom. Plan je een bezoek, graag een telefoontje naar Stefan of Bert !!

Op zaterdag 4 oktober 2025 in de voormiddag mochten we TALim Beringen welkom heten.

TALim - Talenten Academie Limburg - wil de schooluitval in Limburg verminderen. Door een combinatie van hun zaterdagwerking en alumniwerking brengen zij jongeren in contact met de wereld van bedrijven, beroepen en organisaties waarin ze later terecht komen. Zo ontdekken ze wat 'later' allemaal kan en worden ze geholpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, evenals hun zelfvertrouwen en kennis van het Nederlands.

Het programma zag er als volgt uit:

08u50 - 09u00: aankomst

09u00 - 09u15: WELKOM + voorstelling Vincentius

09u15 - 09u45: WORKSHOP - Winkelruimte klaar maken

09u45 - 10u15: WORKSHOP - Winkelen met een budget

10u15 - 10u45: WORKSHOP - Speelgoed nakijken

10u45 - 11u00: PAUZE

11u00 - 11u30: WORKSHOP - De Mammies helpen met kinderkleding

11u30 - 12u00: WORKSHOP - Aannemen en sorteren van goederen

12u00 - 12u15: SLOT + vertrek

De verantwoordelijke Elke stuurde ons een bedankmailtje:

*'Via deze weg wil ik jou en je hele team van vrijwilligers nog eens van harte bedanken! Het is absoluut niet vanzelfsprekend om zo'n grote bende tieners op een zaterdagvoormiddag te ontvangen, en daarbovenop nog zulke leuke en leerrijke activiteiten te voorzien.
DANKJULLIEWEL!*

Jullie enthousiasme, inzet en engagement voor het werk binnen Vincentius werkt echt aanstekelijk.

En dan nog zoveel warmte tonen voor onze organisatie TALim — daar word ik echt stil van.'

Misschien komt er ook een TALim in Heusden-Zolder. Wij zijn er klaar voor!



Verbreiding van de doelgroep:

Ondersteuning van huisarts en thuiszorg bij verborgen armoede.

Onze huisartsen en thuiszorgwerkers stoten regelmatig op verborgen armoede en soms schrijnende toestanden. Er is de terechte vrees voor toename van deze problemen met de aankomende regeringsmaatregelen. Vincentius wil ook deze mensen in die acute situaties ondersteuning aanbieden.

Gelijkaardig met onze lopende samenwerking met Kind & Gezin, zal ook de huisarts bij Vincentius tijdelijke ondersteuning kunnen aanvragen in volgende situaties :

- De huisarts of zorgkundige stelt bij een patiënt of zijn/haar huisgezin een dringende nood aan voeding of kledij vast.
- Er stelt zich een probleem van ernstige (kans)armoede in een gezin dat geen beroep kan of wil doen op het OCMW.

De huisarts kan eenvoudig en snel onze medewerkers contacteren (tel. of e-mail) en de noden aangeven; een verwijsdocument wordt ingevuld en met de cliënt wordt het tijdstip voor de kennismaking en de eerste hulpverlening afgesproken.

Vincentius voorziet dan alvast materiële ondersteuning voor 2 maanden en helpt zo nodig om het gezin met het OCMW in contact te brengen voor meer structurele hulp.

De werking van Vincentius Heusden-Zolder in al zijn facetten en dit voorstel voor samenwerking werden recent op een vergadering van de huisartsen voorgesteld en de samenwerking kan nu in de volgende maanden opstarten.

Sanicole Airshow

Wij waren aanwezig op de Sanicole-Airshow van 13 en 14 september 2025.

Met 2 ploegen van acht vrijwilligers zouden we wederom op zaterdag en zondag de Business voor onze rekening nemen.

Een heel werk om alles voor deze bezoekers proper te houden. Deze mensen betalen daarvoor: eten en drinken naar hartenlust aan hun gereserveerde tafel.

Tijdens een regenperiode op zaterdag stormden de mensen binnen en dronken een glaasje. Dus opnieuw afruimen, vegen en iedere tafel netjes houden. Mijn stappenteller ging over de 18.000 stappen ...

Zondag was het ook vroeg dag en het betere weer bezorgde ons alleen maar tevreden klanten. Veel werk, maar met de glimlach opgeknapt.

Van Tamara en Geoffrey van de organisatie van Sanicole kregen we dan ook pluimen op onze Vincentius-hoed gestoken. Het was de laatste keer dat we ons engageerden als medewerkers. Leeftijd en drukke tijden op Vincentius hebben ons tot dit besluit gedwongen.

Bedankt, Sanicole, voor de financiële steun en we duimen voor jullie voor de toekomst.

Stefan



NIEUWS UIT DE AFDELINGEN

't Winkeltje

De zomer- en herfstkleding hebben we vervangen door winterkleding. Nu bieden wij onder andere aan: warme jassen, dikke truien, sjaals, mutsen, handschoenen, laarzen, enz...

Wat er veel verkocht wordt in onze afdeling textiel zijn hoeslakens, flanelen donsdeken-overtrekken en handdoeken.

In december bieden we ook juweeltjes aan tegen de feestdagen: armbandjes, oorknopen en halssnoeren.

Wat we zeker nog kunnen gebruiken zijn mooie onderbroekjes voor meisjes en vooral voor jongens vanaf 7 jaar.

Het Onthaalteam

Op vrijdag 17 oktober hebben we een vormingsmoment gehad over 'Veerkracht.' Deze vorming werd gegeven door Gerrit Houtman en ook medewerkers van Groei! en 't Winkeltje konden hieraan deelnemen. Dingen die we hieruit onthouden zijn: kies voor hoop, verander je manier van denken, relaties zijn erg belangrijk, ontdek waarvoor je geroepen bent, aanvaard je schaduw en durf te verlangen.

In gesprekken met onze klanten willen we deze punten zeker in het achterhoofd houden. Het was een boeiende vorming.



Vanuit het onthaalteam en 't Winkeltje hebben we een klantenteam samengesteld. Bedoeling hiervan is om samen te overleggen wanneer er zich problemen voordoen met klanten en het advies door te spelen naar het bestuur.

De Mammies

De Mammies bestaan intussen 12 jaar! (wij dus allemaal ook 12 jaar ouder ...)

Maar het blijft goed gaan met ons.

Wij vinden het nog steeds fijn om gezinnen met kinderen die het tijdelijk moeilijk hebben te helpen met kleding en pampers.

Ieder seizoen willen we iets extra meegeven.

Naar aanleiding van een gesprek met de mensen van Kind & Gezin, vertelden zij ons dat veel gezinnen die zij bezoeken geen speelgoed in huis hebben. In die zin lopen deze kinderen een achterstand op in het ontplooiën van hun motoriek: leren vastpakken, rollen, tellen, leren kleuren, tekenen. Zij lopen ook een achterstand op in leren prentjes benoemen, verhaaltjes luisteren, enz.

Wij hebben daarom gekozen om als extra voor het winterseizoen aan elk kind een puzzel en een boekje op zijn/haar niveau te geven.

Sorteren

Onze sorteerploegen hebben meer en meer, letterlijk en figuurlijk, de handen vol om al de binnengebrachte goederen verwerkt te krijgen. Dankzij de onderlinge vriendschap, gezellige koffiepauzes en de nodige humor staan gedurende vier voormiddagen per week onze ploegen paraat.



Pijnlijke rug, koude handen, nat van het zweten... het hoort er allemaal bij om te zorgen dat 't Winkeltje van kleding en huisraad mooi gevuld blijft.

Maar ook zorgen de sorteerdere er in grote mate voor dat onze financiën op peil blijven. Immers, door de mooie samenwerking met Reset, die tweemaal per week de restgoederen komen ophalen, krijgen wij maandelijks een mooi bedrag op onze rekening.

Recent hadden we een overleg met Reset. Door het grote aanbod van (goedkoop) textiel hebben zij een probleem met de afzet; opkopers van lomp en niet herbruikbaar textiel hebben geen interesse meer.

Daarom moeten ook wij meer selectief zijn in het textiel dat wij aanvaarden d.w.z. dat wij enkel nog kleding en schoenen aannemen die herbruikbaar zijn.

Een hartelijk dank hoort hier ook voor de vele schenkers van goederen. Jullie liggen mee aan de basis van onze mooie werking en wij hopen jullie in het volgend jaar weer allemaal terug te zien!

Team Speelgoed

Op donderdag 13 november organiseerden we onze jaarlijkse speelgoed-verkoop voor de Sint.

Met enkele foto's willen we de voorbereiding laten zien.

Op maandag 10 november wordt het binnengebracht speelgoed gesorteerd en in orde gebracht.



Speelgoedverkoop Thema Sint

Donderdag 13 november 2025
Van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30.

Voor iedereen!
In het magazijn.
Aantal stuks speelgoed
is beperkt.
Betalen met cash geld.



Het speelgoed wordt tijdelijk gestockeerd en op woensdagnamiddag wordt alles klaargezet voor de verkoop.



Het speelgoed wordt volgens soort en grootte opgesteld.



We zijn er klaar voor.

Bedankt aan iedereen die speelgoed binnengebracht heeft en zo vele kinderen blij heeft gemaakt.



Ons team

GROEI!

De Vincentianen van GROEI! zijn in september goed van start gegaan. Verschillende vrijwilligers begeleiden leerlingen thuis en dat houdt vaak meer in dan enkel het ondersteunen van het kind. Soms zijn zij niet enkel begeleiders, maar ook een soort buddy voor het hele gezin. Zij voelen hier dat zij echt het verschil maken en dat geeft energie.

De vraag naar begeleiders is nog steeds groter dan het aanbod. Er staan momenteel drie gezinnen op de wachtlijst.

De begeleiders van GROEI+ staan elke dinsdag van 15.45 tot 17.00 uur klaar om leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar te helpen met hun huiswerk in het Zebrahuis. Ook hier proberen we kinderen structuur bij te brengen en geven we hen af en toe de kans om taken te maken op een van de laptops die we van een gulle schenker ontvingen. Ondanks het feit dat we met gemiddeld zes begeleiders aanwezig zijn, is het op sommige dinsdagen behoorlijk druk. We ondersteunen er gemiddeld een tiental kinderen, en dat gebeurt op een zeer intensieve manier. Gelukkig hebben we genoeg lokalen ter beschikking en kunnen we onze kinderen op een kwaliteitsvolle manier helpen.

De Kruidenier

Goed 3 jaar geleden, oktober 2022, zijn we gestart met onze sociale kruidenier. In plaats van het aanbieden van een vooraf gevuld gratis voedselpakket zijn we overgestapt naar een winkelsysteem waarbij de klant zelf de producten kiest die hij/zij wenst.

Om te winkelen kregen de klanten een gratis winkelbudget in functie van de gezinsgrootte, namelijk een startbedrag van €40, verhoogd met telkens €10 per bijkomend persoon in het gezin.

Gratis budget bij start sociale kruidenier:

Personen/gezin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Basis € 40	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
verhoging €10										

De gezinssamenstelling van onze klanten is de vorige jaren sterk veranderd. Meer dan 70% van onze klanten is alleenstaand of een klein gezin (max 3 personen) en dit percentage is al enige tijd stijgend. Daarom hebben we na 3 jaar werking het budget aangepast rekening houdend met volgende criteria:

- vaste kosten wonen en energie voor alleenstaanden en kleine gezinnen zijn in verhouding veel hoger dan voor grotere gezinnen. Ook de kosten van grotere aankopen (bv TV, koelkast, diepvries, vervoermiddel, enz..) wegen relatief zwaarder.
- uitgaven voor voeding voor grotere gezinnen zijn in verhouding per persoon minder dan voor alleenstaanden en kleine gezinnen.

Vanaf november 2025 is het gratis budget als volgt toegekend:

Personen/gezin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Basis €50	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
verhoging €5										

We blijven dit opvolgen en zullen zeker terug bijsturen indien nodig.

Als de actualiteit en de wereld rondom ons verandert, dan moeten wij ook volgen!

Joepie Jarig

Het Joepie Jarig-team blikt terug op een feestelijk jaar: we vierden 15 verjaardagsfeestjes in de paardenstal op Bovy en in de kantine van Berkenbos.

7 meisjes en 8 jongens en hun ouders, vriendjes en vriendinnetjes genoten van taart, cadeautjes, spelletjes en een leuke workshop.

Lieve, Ria en Sarah begeleidden de workshops en knutselden met de kinderen sleutelhangers, armbandjes of schilderijtjes. Ze konden rekenen op de helpende handen van Anne-Marie en Rita. Voor al die sfeer en gezelligheid werkten Karine, Türkan en Wendy achter de schermen mee. Naast het organiseren van de 'eerste feestjes' bezorgden we ook 12 'tweede feestjes'-boxen bij gezinnen. Hierin stopten we allerhande benodigdheden voor een verjaardagsfeestje dat door het gezin thuis wordt georganiseerd. In de box zit een groot cadeau en kleine cadeautjes, traktatiezakjes, slingers, ballonnen, kaarsjes,... en nog veel meer. We maakten ook heel wat manden met traktaties voor de klasgenootjes.

Een bijzondere dank aan de Lions van Leopoldsburg en aan iedereen die ons steunt!

Medewerkers

Nu we de kaap van 100 medewerkers overschreden hebben vonden wij het zinvol om hun mening te vragen over het functioneren van de vereniging en hun bijdrage hierin.

Wij vinden het belangrijk dat elke medewerker zich een onderdeel van een groot geheel voelt en niet enkel gefocust is op de eigen afdeling.

Ondanks het grote aantal medewerkers vallen er toch regelmatig gaten in de schema's, waardoor een goede werking in het gedrang komt. We kunnen zo de verschillende afdelingen blijven aanvullen met nieuwe mensen, maar we kunnen ook bevragen in welke mate medewerkers bereid zijn om bij te springen in een andere afdeling. Dit komt zeker het grotere groepsgevoel ten goede.

We waren aangenaam verrast dat meer dan 80% van de medewerkers deze bevraging beantwoordden en we konden zeker een aantal verbeterpunten destilleren uit hun antwoorden. We geven hier enkele algemene werkpunten per afdeling. In detail zal er binnen de afdeling verder gezocht worden naar optimalisatie van de werking.

Verschiedende medewerkers zijn bereid om in te springen in noodsituaties, zowel in hun eigen afdeling als in een andere. Hier wordt reeds gretig gebruik van gemaakt waardoor meer mengeling van medewerkers in verschillende afdelingen ontstaat.

In de afdeling sorteren werd een oplossing gevraagd en gevonden voor de stijgende drukte.

In 't Winkeltje werd er meer overleg gepland i.v.m. gedrag en omgang met bepaalde klanten. Daarbij creëerden we ook meer onderlinge ontmoetingsmomenten.

Bij het Joepie Jarig team, dat meestal extern actief is, gaan we het grotere groepsgevoel trachten aan te wakkeren.

Bij team Onthaal bekijken we verder de invulling van de taak en zal de "denktank" verder uitgebreid worden.

Bij team Groei! en Groei +, dat ook vooral extern actief is, trachten we het grotere groepsgevoel te stimuleren door medewerkers ook in te schakelen in andere afdelingen.

Bij de Kruidenier bekijken we verder hoe we kunnen vermijden dat voedseloverschotten gedumpt worden in de afvalbakken en hoe ze toch zinvol kunnen aangewend worden.

Hoe kunnen we fruit en groenten beter presenteren? Merkproducten of andere?

Team Speelgoed zocht een oplossing voor het tillen van zware dozen en zoekt uit hoe ze meer klanten kunnen bereiken met het speelgoed.

De belangrijkste werkpunten voor de organisatie zijn de volgende:

Door werken met werkgroepen wordt het Bestuur ontlast en kan er meer efficiënt gewerkt worden.

Volgende werkgroepen worden beoogd: logistiek, denktank, festiviteiten, financiën en acties.

Voor sommige (nieuwe) medewerkers kan een “buddy” aangewezen zijn en trachten we activiteiten te organiseren om het “grotere groepsgevoel” te stimuleren. Wij vormen allemaal tezamen een grote keten om onze doelstelling te bereiken.

We zochten naar mensen die meer verantwoordelijke taken wensen op te nemen in de organisatie en kunnen nu beroep doen op een verantwoordelijke voor klantenbeleid en voor uitbreiding van de doelgroep. Tot slot ontvingen we van vele medewerkers lovende woorden over onze werking.

Eén medewerker formuleerde het als volgt: *‘Naar mijn mening draait alles prima en maakt de organisatie een positieve evolutie door. Ik vind het aangenaam zo te mogen meewerken in een goede sfeer en met fijne vrijwilligers.’*



Vincentius en het Armoedeplatform

Vincentius springt al jarenlang in de bres om gezinnen die het (financieel) moeilijk hebben te ondersteunen. Tevens zijn meerdere instellingen hiermee begaan en steunen tal van organisaties en particulieren het goede doel. Ook een gemeente ambieert een beleid dat sociaal wil zijn.

Mekaar hieromtrent beter kennen, meer afstemming en misschien samenwerking kan onze kijk en aanpak van armoede en de benadering van kansarmen en kwetsbaarheid ten goede komen.

Conform een verkiezingsintentie werd een jaar geleden door het Team Welzijn een initiatief genomen om een ad hoc Platform Armoede op te starten.

Twee netwerkavonden, bedoeld voor diensten en werkers, vertrouwd met de armoedethematiek, werden georganiseerd door het Armoedeplatform.

Na een inleiding door Koen Hermans i.v.m. een lokaal sociaal armoedebeleid, werd vanuit verschillende invalshoeken toegelicht wat er in praktijk op de werkvloer aanwezig is: welke initiatieven zijn er, wat is relevant en heeft effect, wat is voor verbetering vatbaar en geeft kansen...?

Voor dit Armoedeplatform komt er nu een belangrijke fase: een verdere profilering (samenstelling, structuur, neutraal...), visieontwikkeling (samen-inspraak en participatie doelgroep, ...), een haalbare planning en keuze van activiteiten en acties...

Het is evident dat Vincentius vanuit haar missie aan deze tafel zit. Maar niet pro forma. Het kan een gelegenheid zijn om eens te overpeinzen, te reflecteren (wat, hoe, voor wie, waarom, effect...).

Het blijft een uitdaging om, gezien de huidige verstikkende besparingspolitiek, correct solidair te blijven met onze kwetsbare, kansarme medemens.



Afsluiten van ons domein

Lang hebben we er over nagedacht: 'Ons territorium' omheinen of niet. Het heeft dus heel wat voeten in de aarde gehad om tot een beslissing te komen.

Maar er kwam geen einde aan het dumpen van afval. Onze parking en omgeving vol drankblikjes en -flesjes, sluikstortingen allerhande, lachgas, vapers en veel sigarettenpeukjes...

Voortdurend stonden er wagens geparkeerd, die er niet moesten staan.

En dan zwijgen we nog van de avondlijke avonturen en het nachtlawaai. Onze bewakingscamera's maakten dagelijks overuren.

De buurtbewoners werden door een brief op de hoogte gebracht en velen waren oprecht tevreden met deze beslissing; de 'kunstmatig geschapen trage weg' ten spijt. De gezellige doorgang zal regelmatig open zijn, maar ook gesloten als er geen activiteiten zijn op Vincentius.

Hopelijk brengt deze investering ons de gewenste gemoedsrust en kunnen we ons weer volledig concentreren op belangrijkere opdrachten!



Wist je dat.....?

- we op 5 september een algemene werkdag hebben georganiseerd?
- we niet alleen de lokalen hebben gepoetst, maar ook de parking onder handen genomen hebben?
- Stefan zorgde voor koffiekoeken?



-we een nieuwe erkenning van FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) hebben gekregen op naam van onze VZW?

-medewerkster Julia samen met echtgenoot Michel hun briljante bruiloft (65 jaar) hebben gevierd?

-Vincentius volgend jaar 30 jaar zal bestaan?

- het aantal cliënten blijft stijgen?
- we eind september een record bereikten met 213 gezinnen?
- dit overeenkomt met 600 personen?

=====

Financiën

In het 2^e halfjaar van 2025 hebben we toch weer enkele investeringen gedaan, nl. nieuwe rekken bij De Kruidenier en de afsluiting van ons domein met draad en poorten. Ook door het stijgend aantal cliënten verhogen onze kosten. Daarom zijn we zo blij met de personen, verenigingen, scholen en bedrijven die ons regelmatig steunen met een gift.

Allemaal hartelijk bedankt!

Wil je ons ook financieel steunen?

Wens je een fiscaal attest:

Stort op rekening BE02 3100 3593 3940 van Vincentius Nationaal MET VERMELDING : 'Gift Vincentius Heusden-Zolder'. Minimum 40 Euro per jaar.

Geen fiscaal attest nodig:

Stort op onze rekening BE75 7755 9461 3051.

Het verhaal van een medewerker

Hallo iedereen, ik ben Jacques, sinds ruim 3 jaar medewerker van Vincentius Heusden-Zolder. De mij toegekende taak - op mijn vraag, waarvoor dank - bestaat erin op woensdagen in de voormiddag bij enkele grootwarenhuizen uit de gemeente, zowel van Heusden als van Zolder, met onze bestelwagen langs te gaan om de goederen op te halen die zij opzij gezet hebben voor armoedeverenigingen. Met hun wekelijkse aanbod, waarvoor andermaal dank, kunnen we weer veel klanten verder helpen.

De ophaaldienst is een onderdeel van 'De Kruidenier' (het winkelsysteem voor de cliënten dat Vincentius met succes toepast en geregeld als rolmodel dient voor gelijkaardige verenigingen uit de streek). Het ophaalteam bestaat uit chauffeurs en begeleiders, bij wie ik hoor.

Het zal misschien vreemd klinken dat bakken vol eten (meestal fruit en diepvries) of droge voeding (allerlei) sjouwen zo verrijkend en verdiepend kan zijn, maar je moet het gedaan hebben om het te ervaren. Het is verrijkend omdat de brede problematiek waarmee je in contact komt, ervaringen, ontmoetingen en inzichten toevoegt aan wie je 'van nature' bent, met je eigen (meestal beperkte) biotoop en je eigen onvermijdelijke (meestal onbewuste) vooroordelen. Het is verdiepend omdat je willens nillens gaat nadenken en anders gaat denken over deze lokale problematiek, over de aanpak op het terrein, over kansen en mogelijkheden. En sjouwen maakt het hoofd leeg, een therapeut mag daar geld voor aanrekenen.

Ik ben maar één van de ruim honderd medewerkers, allen vrijwilligers. Ik kijk op naar mijn collega's die dit 'werk' al vele jaren doen en ik zie tot mijn genoegen dat er zo goed als elke maand een nieuw gezicht opduikt. Proberen of het iets voor jou is, kost niks ... maar het brengt gegarandeerd veel op en dat hoeft voor een keer eens niet in de portemonnee te zijn.

Jacques

Het verhaal van een cliënt

Een aantal jaren geleden kwam ik door omstandigheden bij Vincentius terecht. Het was best wel moeilijk om toe te geven dat ik niet meer rond kwam met mijn inkomen. Een beetje onwennig kwam ik de eerste keer binnen. Gelukkig werd ik onmiddellijk opgevangen aan het onthaal en kreeg ik uitleg hoe Vincentius werkt.

Dankzij de vele vrijwilligers kan je niet alleen in het winkeltje terecht voor je boodschappen, maar ook voor een koffie en een luisterend oor. Soms doet het deugd om je verhaal eens kwijt te kunnen.

Nu ga ik elke week langs. Ik verdeel mijn aankopen op die manier over de hele maand maar ik kijk ook uit naar een fijne babbel. Dankjewel aan alle vrijwilligers om elke week klaar te staan voor iedereen die het nodig heeft.

W.V.

Even stilstaan

Zalig kerstfeest!

Dat je zachtheid mag vinden
in een wereld van hard tegen harder,
dat je hoop mag putten uit het vieren
van een klein groot wonder,
hoe te midden van niets,
van armoe en miserie en ellende,
in het holst van de nacht, stervenskoud,
nieuw leven geboren wordt.
Dat je dat wonder van licht in duister,
van hoop in wanhoop,
steeds opnieuw mag ervaren
met fonkelende ogen
en in je hart een vlammetje
aanstekelijk en niet te doven.



~~~~~

Volg ons op

[www.facebook.com/Vincentius-Heusden-Zolder-104233404717710](https://www.facebook.com/Vincentius-Heusden-Zolder-104233404717710)

Ontdek ook onze website: [www.svhz.be](http://www.svhz.be)